

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΣ

B1



Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΗΜΟΣ

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένας τραγουδιστής που ήθελε ρούχα για την συναυλία του και εκεί στον δρόμο του βρήκε έναν ράφτη για να του ράψει ρούχα.

Εκεί βρήκε έναν βιβλιοπώλη για να πάρει ένα βιβλίο για να γράψει τα τραγούδια του. Ένα βράδυ μετά τις 12.00 ο τραγουδιστής είχε δει ένα όνειρο με την στολή του, και αμέσως άκουσε το τηλέφωνό του να χτυπάει. Τον Φλεβάρη ακόμα να φτιάξει ο ράφτης την στολή για τον τραγουδιστή όμως ο ράφτης έκανε μία ώρα έκανε δύο ώρες και μετά από ώρες η στολή ήταν έτοιμη. Ο ράφτης πήρε τηλέφωνο να το πει στον τραγουδιστή ό,τι η στολή του είναι έτοιμη. Ο τραγουδιστής πήρε μια βαθιά ανάσα και σήκωσε το τηλέφωνο.

Μετά ο τραγουδιστής σήκωσε το τηλέφωνο και είδε ότι ήταν ο ράφτης. Ο ράφτης του είπε ότι η στολή του είναι έτοιμη. Ο τραγουδιστής χάρηκε που το άκουσε αυτό και έτρεξε να την πάρει. Όμως ο ράφτης ήταν μακριά και πήγε με τρένο. Ο τραγουδιστής αναγκάστηκε να τραγουδήσει μέσα στο τρένο για να ακούσουν την ωραία φωνή του. Οι επιβάτες χάρηκαν που άκουσαν τη φωνή του. Ο τραγουδιστής έφτασε στον ράφτη και πήρε την ωραία στολή του και πήγε στη συναυλία του και τραγούδησε ένα ωραίο τραγούδι. Το κοινό χειροκροτούσε δυνατά τον τραγουδιστή. Ο τραγουδιστής χάρηκε που πήγε χάρηκε που πήγε στη συναυλία.

Μόλις τελείωσε τη συναυλία του πήγε σε έναν φούρναρη για να πάρει κάτι να φάει. Μόλις έφτασε στο σπίτι του άνοιξε τη σακούλα με την τυρόπιτα και την έφαγε.

MARIANNA
KATEPINA B1



Οι αγώριστοι φίλοι

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας αστροναύτης που ζούσε στο φεγγάρι. Μια μέρα πλησίασε κοντά στον ήλιο και έπεσε από το φεγγάρι μέσα στο μαγαζί ενός ράφτη. Ο ράφτης του πρόσφερε ένα ζεστό πουλόβερ και μετά βγήκαν στον δρόμο. Εκεί συνάντησαν έναν μανάβη που τον έκαναν φίλο. Εκείνος τους είπε αν θέλουν να τους δώσει λίγα φρούτα. Έτσι όλοι μαζί πήγαν στο μανάβικο.

Όταν πήγαν στο μανάβικο ήθελαν και αυτοί να δουλέψουν στο μαγαζί. Μια μέρα πήγαν να δουλέψουν και ο μανάβης τους είπε να πάνε μια βόλτα για να τους πει τα προγράμματα της δουλειάς. Αφού τελείωσε τους είπε ότι μπορούν να αρχίσουν από τον Φλεβάρη.

Αφού πέρασαν μερικοί μήνες έφτασε ο Φλεβάρης, άρχισαν να πηγαίνουν στην δουλειά και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

ΕΛΕΝΑ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ



Ο ράφτης που ήθελε να πάει στο φεγγάρι.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας ράφτης που ήθελε να πάει στο φεγγάρι έτσι ξεκίνησε τον δρόμο του. Πρώτα απ' όλα πέρασε από την θάλασσα και εκεί συνάντησε για καλή του τύχη έναν επιβάτη που ήθελε και αυτός να πάει στο φεγγάρι. Τότε ο ράφτης είπε στον επιβάτη:

-Έλα μαζί μου.

-Σε ευχαριστώ πολύ!

Έτσι ξεκίνησαν μαζί τον δρόμο τους αλλά γρήγορα βαρέθηκαν και πήγαν σε ένα βιβλιοπωλείο. Ο βιβλιοπώλης τους έδειξε ένα βιβλίο για αστροναύτες και εκείνοι το αγόρασαν και έφυγαν χαρούμενοι.

Στη συνέχεια συνάντησαν έναν μανάβη που πουλούσε ωραία φρούτα και λαχανικά.

Τότε ο ράφτης ρώτησε τον μανάβη:

-Μπορούμε να πάρουμε λίγα φρούτα και λαχανικά για το ταξίδι μας;

-Ναι!

Σιγά σιγά φτάσανε στον σταθμό του πυραύλου όπου το όνειρο τους έγινε πραγματικότητα.

Και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα



Πηνελόπη - Νικόλας Ζ.

Ο φούρναρης και ο ράφτης

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ράφτης και μιλούσε με ένα φούρναρη. Ο φούρναρης του έλεγε πως τα πάει στην δουλειά και αυτός του είπε ότι αύριο θα απολυθεί επειδή ο διευθυντής πιστεύει ότι δεν πουλάει τίποτα . Και του είπε ότι αυτό το εργαστήριο θα γίνει εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και θα χάσει τη δουλειά του . Ο φούρναρης του είπε κρίμα αλλά ο ράφτης του είπε πως θα μείνουν διπλά στο σπίτι του φούρναρη και ο φούρναρης χάρηκε πολύ. Τον Φεβρουάριο ο φούρναρης και ο ράφτης είχαν πάρει μαζί μάσκες και τρόμαζαν την οικογένεια τους . Και έζησαν καλά και εμείς καλύτερα.

Γιώργος Αντέλα



Ο μικρός μαθητής

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας μαθητής που ήθελε να κάνει κάπια επαγγέλματα, όπως βιβλιοπώλης αλλά δυσκολευόταν. Έτσι έγινε ράφτης όμως δεν ήξερε να ράβει. Έγινε μανάβης, όμως δεν εβρισκε τα φρούτα. Μετά έγινε τραγουδιστής, όμως όταν πήγε να κάνει πρόβα εκείνη την μέρα ήταν η συναυλία και δεν ήξερε τι να κάνει.

Επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο αλλά έπεσε στη θάλασσα μετά έγινε μούσκεμα αλλά τον έσωσαν οι ναυαγοςώστες. Ο μαθητής τους ευχαρίστησε και μετά πήγε να φάει παγωτό. Έβλεπε ειδήσεις και ξαφνικά ακουσε ένα έκτατο δελτίο ειδήσεων όπου ανακοίνωνε ότι το κράτος χρειάζεται έναν αστροναύτη.

Αλλά δεν μπορούσε να γίνει αστροναύτης γιατί δεν είχε άλλη στολή στο κατάστημα και ήταν ολόγυμνος. Βρήκε όμως μια στολή πεταμένη στον δρόμο και την φόρεσε αλλά μύριζε απαίσια. Στις 25 Φεβρουαρίου έγινε η εκπαιδευτική πτήση του αστροναύτη Νίκου.

Τελικά καατάφερε να κάνει εξερεύνηση στο φεγγάρι και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Δήμητρα

Αριάδνη



Ο αστροναύτης

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας αστροναύτης που ετοιμαζόταν για το ταξίδι του στο διάστημα. Μια κρύα μέρα του φλεβάρη μπήκε στο διαστημόπλοίο του και απογειώθηκε για τον Δία.

Πέρασε από διάφορους πλανήτες αλλά κανένας δεν ήταν ο Δίας. Τότε κατάλαβε πως ήταν στον Όλυμπο. Πήγε το διαστημόπλοιο του εκεί που το αγόρασε για να το φτιάξουν αλλά δεν είχε κανένα πρόβλημα. Μετά έκανε ο ίδιος έλεγχο αλλά πάλι βρήκε πως δεν είχε κανένα πρόβλημα. Τότε άφησε αυτό το διαστημόπλοιο και πήρε ένα καινούριο όμως και σε αυτό τα ίδια συνέβησαν. Αυτό επαναλήφτηκε επτά φορές και στο τέλος κατάλαβε ότι πλήρωνε για παιχνίδια και έτσι τους πήγε στα δικαστήρια και είπε <<είναι παλιάνθρωποι με κορόιδεψαν>>.

Τότε τους έριξαν φυλακή.

Όταν πήρε ένα καινούριο διαστημόπλοιο ήταν πολύ όμορφο έτσι είδε από κοντά τον Δία. Και ζήσαν αυτοί καλά
Και εμείς καλύτερα.

Ακύλας

Νικόλας Β.



Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας φούρναρης που ήθελε να γίνει αστροναύτης. Ξεκίνησε να πάει στο κέντρο της Νάσα και εκεί συνάντησε πολλούς αστροναύτες και πολλά άλλα. Όταν μπήκαν στον πύραυλο συνάντησε πολλούς αστροναύτες αλλά μαζί και έναν μαθητή. Ρώτησαν τον μαθητή που πηγαίνει και εκείνος τους απάντησε ότι έχει χαθεί ενώ πήγαινε στο σχολείο αλλά ήταν αφηρημένος. Μετά από λίγη ώρα ο πύραυλος σταμάτησε και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα .

Νίκος Γιώργος



Ο Bobo και ο Αστροναύτης γνωρίζουν φίλους

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας αστροναύτης που πήγε στο φεγγάρι και γνώρισε έναν εξωγήινο. Τον εξωγήινο τον έλεγαν BOBO. Ο BOBO ρώτησε τον αστροναύτη πως τον λένε. Ο αστροναύτης απάντησε <<Με λένε Άρη >> Ο BOBO είπε <<ωραία>>. Ο Άρης είπε:<< θέλεις να γίνουμε φίλοι;>> Ο BOBO απάντησε ναι.

Ήταν κι ένας μαθητής .Ο μαθητής είδε τον Άρη και τον BOBO να έρχονται προς την γη.Ο Άρης ρώτησε τον μαθητή πώς τον λένε .<<Με λένε Θανάση >>.Μετά πήγαν στην καφετέρια και γνώρισαν έναν τραγουδιστή. Ο τραγουδιστής είπε: <<θέλετε να γίνουμε φίλοι;>>. Εκείνοι απάντησαν όχι και ο τραγουδιστής άρχισε να κλαίει γιατί οι άλλοι δεν θέλουν να γίνουν φίλοι του.

Ο BOBO ο Άρης και ο μαθητής στενοχωρήθηκαν που του μίλησαν έτσι και έτσι πήγαν να του ζητήσουν συγγνώμη. Μετά γίνανε φίλοι και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!!!!!!

Κωνσταντίνα – Δήμητρα Λ.

ΤΕΛΟΣ!!!



Το παιδί που ήθελε να γίνει αστροναύτης

Ο Γιώργος είναι 8 χρονών και πηγαίνει στη δευτέρα τάξη του δημοτικού.

Του αρέσει να διαβάζει βιβλία για το διάστημα και όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει αστροναύτης. Κάθε εβδομάδα στο βιβλιοπωλείο ζητάει βιβλία για το διάστημα και για την ζωή των αστροναυτών.

Όταν πηγαίνει στο φούρνο πιάνει την κουβέντα με τον φούρναρη για τους πλανήτες και στο τέλος ζητάει διαστημικό ψωμί. Έπειτα περνάει από τον μανάβη και ζητάει διαστημικά αχλάδια. Του θυμίζουν διαστημόπλοιο που θα ήθελε να είναι επιβάτης του. Μετά πηγαίνει στον ράφτη και συζητάνε για την διαστημική του στολή.

Έπειτα περνά από το δισκοπωλείο και ψάχνει CD με διαστημικά τραγούδια. Του αρέσει εκείνο που λέει «ταξίδι στο διάστημα του χρόνου τον Φλεβάρη».

Όταν επιστρέφει στο σπίτι του διαβάζει διαστημικά βιβλία και ακούει διαστημικά CD.

Ονειρεύεται τη μέρα που θα πάει στο φεγγάρι

Γιώργος Α. – Γιάννης



Το διαστημόπλοιο που χάλασε

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βιβλιοπώλης, ένας τραγουδιστής, η κοκκινোসκουφίτσα, ένας αστροναύτης και ένας φούρναρης. Όλοι αυτοί ήθελαν να πάνε στο διάστημα.

Στην αρχή έφτιαξαν ένα διαστημόπλοιο και μετά κοιμήθηκαν αλλά ο γκιόνης τους ξύπνησε. Όμως ήταν για καλό. Η κοκκινোসκουφίτσα είδε την γιαγιά της να ράβει στολές. Η γιαγιά της δούλευε μαζί με έναν ράφτη κι έτσι ήταν πανέμορφες. Η κοκκινোসκουφίτσα φώναξε τους φίλους της και μετά όλοι φόρεσαν της στολές τους και μπήκαν στο διαστημόπλοιο. Όλοι ήταν πολύ χαρούμενοι. Μόλις πήγαν να ξεκινήσουν όμως το διαστημόπλοιο δεν προχωρούσε και έτσι αποφάσισαν να το δείξουν σε έναν ειδικό. Εκείνος εξέτασε το διαστημόπλοιο και τους είπε ότι δεν φτιάχνεται με τίποτα.

Στενοχωρημένοι όπως ήταν πήγαν να φύγουν αλλά ο κύριος τους είπε ο τι είχε ένα άλλο διαστημόπλοιο διαθέσιμο και έτσι η κοκκινোসκουφίτσα πήρε το νέο διαστημόπλοιο και όλοι μαζί πήγαν στο διάστημα.

Δέσποινα Σπύρος



Οι τέσσερις φίλοι ταξιδεύουν

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένας βιβλιοπώλης και ένας ράφτης. Ο ράφτης είχε πολλές μπλούζες να ράψει και ο βιβλιοπώλης είχε πολλά βιβλία να πουλήσει. Αλλά σκέφτηκε να κλείσει για λίγες μέρες το μαγαζί του και να πάει ένα ταξίδι με τον ράφτη. Ο ράφτης έκλεισε και εκείνος το μαγαζί του. Μετά πήγαν να πάρουν δύο εισιτήρια για να ξεκινήσουν το ταξίδι τους. Όταν ξεκίνησαν συνάντησαν έναν γνωστό τους τραγουδιστή. Και οι τρεις μαζί συνέχισαν το ταξίδι τους.

Μετά συνάντησαν έναν αστροναύτη και ο αστροναύτης τους είπε ότι είχε χαλάσει το διαστημόπλοιό του και έτσι συνέχισαν μαζί. Ήταν Φλεβάρης και είχε πολύ κρύο και φορούσαν πολύ χοντρά μπουφάν. Όταν έφτασαν εκεί που ήθελαν κάθισαν να ξεκουραστούν και μετά συζήτησαν για το ωραίο τους ταξίδι.

Μαρία - Γιώργος Τζ.



Ο αστροναύτης Β

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας αστροναύτης, ο κύριος Α. που πήγαινε στο φεγγάρι αλλά ακυρώθηκε το ταξίδι του. Όμως ήρθε ένας άλλος αστροναύτης, ο κύριος Β. που ήταν πολύ καλύτερος και κάθε μέρα ταξίδευε σε διάφορους πλανήτες.

Ο κύριος Β. ήταν χαρούμενος που έκανε αυτά τα ταξίδια αλλά ο αστροναύτης Α. ζήτησε και ζήτησε από τον Διευθυντή να επιστρέψει στην παλιά του θέση. Όμως ο Διευθυντής του είπε: <<Δεν θέλουμε εσένα για αστροναύτη>>. Ο αστροναύτης Β. εκείνη την στιγμή έπρεπε να φύγει για το τελευταίο ταξίδι αλλά του είπαν ότι δεν θα πάει. Εκείνος δεν τους άκουσε και έφυγε μόνος του χωρίς να το ξέρει κανείς. Ταξίδευε στο φεγγάρι και σε άλλους πλανήτες και ήταν πολύ χαρούμενος που έκανε αυτά τα ταξίδια.

Έζησαν αυτή καλά και εμείς καλύτερα.

Στεφανία - Σίσσυ

